

*Historische Vereniging  
Ameide en Tienhoven*





## COLOFON

Secretariaat:  
Hazelaarlaan 21  
4233 HN Ameide  
tel.: 01836-2535

Jaargang 1995 no. 4

Lidmaatschap:  
Fl. 25,- per jaar

Bestuur:  
G. Streefkerk  
(voorz.)  
P. Will  
(secr.)  
H. de Haan  
(penn.)  
M. de Bruyn  
J.D.C. Laroo  
A.M. den Oudsten  
C. den Oudsten  
R.G. Smith  
J. Stasse

### Inhoudopgave:

- Pag. 1 - Ten geleide  
2 - Excursie  
3 - Oude prenten en kaarten van Ameide en Tienhoven  
door P. van Toor  
5 - Verslag van de excursie naar Schoonhoven  
door P. Will  
8 - Activiteiten voor het komende seizoen  
9 - Terugblik op de Tentoonstelling  
door P. Will  
11 - Laat monumenten leven  
12 - Gezocht (door G. Streefkerk)  
13 - Wat we ontvingen  
13 - Monumentenbescherming (door G. Streefkerk)  
14 - Oproep  
14 - Nieuwe leden

Voor vragen over,  
bijdragen aan het  
Nieuwsblad:  
01836-2127

## TEN GELEIDE

Nu het nieuwe seizoen is aangebroken, gaat het lieve verenigingsleven weer van start. In dit nummer is dit te merken en treft u heel wat gevarieerds aan.

Laat ons beginnen met te vermelden een artikel over de opknop van het opbaarhuisje op de begraafplaats in Tienhoven. De redactie heeft er behoefte aan op deze plaats haar bewondering uit te spreken voor de wijze waarop de werkgroep dit geklaard heeft.

Vervolgens vindt u een overweging, eveneens van de nijvere hand van onze voorzitter, waarin hij de lezers deelgenoot maakt van zijn zorg: hoe het nu moet met onze spulletjes, nu we geen gebruik meer kunnen maken van het Tienhovense raadhuisje?

Peet van Toor heeft als vanouds gezorgd voor de vulling van de rubriek: Oude prenten; het is alweer de vijfde aflevering.

Het verslag van de tentoonstelling dat eerder gestaan heeft in 'Vensternieuws' is met toestemming integraal overgenomen.

Een terugblik op de excursie naar Schoonhoven en een vooruitzien op die naar Heusden treft u aan. Meldt u wel op tijd!

Tevens een overzicht van de verdere geplande activiteiten en wordt allereerst uw aandacht gevraagd voor de a.s. paardenmarkt.

Dat willen we ook vragen voor de vereniging 'Open Monumenten' en een mogelijk abonnement op het fraaie tijdschrift dat u tegen gereduceerde prijs kunt verkrijgen.

Rest ons nog te vermelden dat de vereniging thans 136 leden telt en dat de boekenvoorraad gestaag groeit in tal en last, maar die laatstgenoemde last kan verlicht worden, als ons bergruimte wordt geboden.

Ten besluite: Aan het bestuur en alle leden wordt een goed verenigingsjaar toegewenst door

HET REDACTIE-TEAM



## HISTORISCHE VERENIGING AMEIDE EN TIENHOVEN



### ---EXCURSIE-EXCURSIE-EXCURSIE-EXCURSIE-EXCURSIE-EXCURSIE---

Zoals we gewend zijn willen we het nieuwe komende winterseizoen van onze Vereniging openen met een gezellige en leerzame dagexcursie.

Het doel van deze openingsactiviteit wordt Heusden.

De datum van deze excursie is zaterdag 30 september a.s.

### PROGRAMMA

- 9.00** verzamelen bij Het Spant
- 9.10** vertrek naar Heusden
- 10.00** dia-lezing en maquette bezichting
- 10.45** koffie drinken in het Kerkelijk Centrum "Open Hof" aan de Breestraat en een lezing over de restauratie van Heusden door dhr. J. Molegraaf
- 11.30** wandeling naar Restaurant "Centraal"
- 12.00** lunch in Restaurant "Centraal"
- 13.30** stadswandeling en bezichting van de Grote Kerk o.l.v. een VVV-gids
- 15.30** einde rondwandeling  
koffie drinken bij Restaurant Bertels

\* Aangezien Heusden niet zo erg ver is en het parkeren geen problemen zal geven, gaan we gezamenlijk met eigen auto's. Dat betekent dat we bij Het Spant bekijken hoe we zo economisch mogelijk samen in Heusden kunnen komen. Wel hanteren we weer onze bekende "meerijden-regel": elke passagier betaalt aan zijn chauffeur of chauffeuse fl. 5.- reiskostenvergoeding.

\* Ook geïnteresseerde niet-leden kunnen mee.

### De kosten van deze dagexcursie bedragen f 40,00 p.p.

U kunt zich opgeven voor deze excursie bij onze vaste excursie-organisator van onze Vereniging, de heer A. M. den Oudsten (tel 08136-1249).

Dit opgeven is mogelijk tot en met dinsdag 26 september.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarmee ook bij A. M. den Oudsten terecht. We hopen dat we veel leden op deze dag mogen begroeten en dat het natuurlijk goed wandelweer zal worden, zodat het een geslaagde excursie wordt!!

Graag tot ziens op 30 september!

Oude prenten en kaarten van Ameide en Tienhoven (5)

Enkele jaren geleden kocht ik in Alkmaar bijgaande kaart van het **LAND VAN MONTFOORT**. Het is een ingekleurd exemplaar met rood (voor de steden Montfoort, Utrecht, Vianen, Yselsteyn, Woerden, Oudewater, Schoonhoven en Niupoort), groen en geel voor provincie- en gemeentegrenzen en goud voor de omlijsting van de titel. De schrijfwijze van de stadnamen is die van de kaart. Ons dorp kwam niet in aanmerking voor de rode kleur, Ameyden en Tien Oven zijn net als Jaersvelt, Lange Rak, Willige Lange Rak, Loopick, Merkerk, Lexmont, enz. aangegeven met een toren en een kleine aanbouw. Harlaer en De Sluysen vallen eveneens op door een andere spelling. Laker Velt is aan de kronkelingen als stroompje te herkennen.

Let eens op de Vaart van Gorinchem naar Vianen. A.J. Busch, archivaris van Gorinchem schreef in 'Onze Streek-Historie', deel 3, 1979, over de trekvaart tussen Gorcum en Vianen. Op pagina 11 vertelt hij dat in 1658 de eerste trekschuiten vertrokken vanuit Gorcum en Vianen naar Meerkerk, de overstap-halte.

Op de plaats van de Zouwe staat De Vliet. De Wiel aan de Zouwendijk bestaat al. Wanneer die gevormd werd kan ik in m'n boeken niet terugvinden, anders was de kaart te dateren als ná het ontstaan van deze wiel. Mogelijk kan de gemeente Montfoort het jaartal geven. Het zal midden 18-e eeuw zijn.

Via Paul Will ontving ik van de reeds genoemde heer Busch te Gorcum nadere informatie over A. Rademaker. Hij stuurde mij blz. 265 van het Biografisch Woordenboek van Noord-Nederlandsche Graveurs van F.G. Waller, Amsterdam. In 1995-1, blz. 2 (6-12-94) van onze mededelingen schreef ik over een A. Rademaker, die de prent van Tienhoven in 1620 of 1670 tot stand bracht. Onder de prent staat dat jaartal. Het blijkt dus niet te kloppen. Abraham Rademaker was tekenaar, aquarellist, schilder en kunstverkoper. Hij werd geboren te Lisse in 1675 en overleed te Haarlem op 12-1-1735. Hij was werkzaam te Amsterdam tot 1730 en daarna te Haarlem. Het was een autodidakt. Van hem is bekend dat hij de schoonzoon was van Laurens Rosekrans, de goudsmid. Hij trouwde op 10-9-1706 te Amsterdam.

De bijgevoegde literatuurlijst ga ik bestuderen wanneer de stadsbibliotheek iets heeft.

Bijzonder prettig was het voor mij te ervaren dat de heer Busch spontaan op deze publicatie wees.

Haarlem, 9 mei 1995.

Peter van Toor



EEN WANDELING DOOR SCHOONHOVEN, ACH HOE SCHOON

“Te leven in een stadje, waar de grachten preevlen  
een fluistertaal, die geen mond spreken kan,  
waar mist en regen als een sluier neevlen  
en 't hart gevangen houdt in hun ban...”

Zoals we al ja-a-ren gewend waren, hebben we ons winterseizoen afgesloten met het maken van een uitstapje. Dit keer naar het dichtst bij stede Ameide gelegen stadje Schoonhoven. Zo dichtbij dat we weer's op de fiets zouden gaan, die 17de juni.

Ach, eveneens traditiegetrouw hebben we die maar weer thuis gelaten en zijn – na een beetje kwartetten met mensen – met pakweg vijf auto's Gelkeneswaarts gereden.

Het was weliswaar de bedoeling geweest op de heenweg langs de zuidelijke Lekdijk en terug langs de noordoever te peddelen om dan met het nieuwe pontje vanaf Salmsteke-Jaarsveld weer in Ameide te belanden. Het weer zat ons echter die zaterdagmiddag weer 's niet mee –dat is eveneens telkenjare het geval –: donkere wolken pakten zich samen boven ons rivierenland. Maar daarom niet getreurd, de auto's hadden we aan deze zijde laten staan en we zetten om goed half twee voet aan Schoonhovense wal. We wandelden even verderop reeds op een stukje historische grond, dat voelde je: via zo'n oude stadswal bereikten we Belvédère, waar we genoten van het magnifieke uitzicht en de koffie met gebak. Vervolgens zijn wij in processie naar de katholieke kerk gewandeld. We werden er ontvangen door de pastoor, een nog vrij jonge man die op uiterst sympathieke wijze ons van alles vertelde over de lotgevallen van het katholicisme in Schoonhovense dreven, over het kerkgebouw en zijn huidige parochie. Nog vol van het gehoorde en geziene verwelkomde ons buiten op het kerkepad de V.V.V.-ster, die ons meetroonde en de nieuws-begerigen langs heel veel oud schoons voerde.

We vernamen ondertussen dat Schoonhoven al in 1320 stadsrechten had verworven en eenmaal de tiende stad van het oude Holland was. Ze heeft mede door haar ligging een bewogen geschiedenis achter de rug. Zo werd ons verhaald dat ze veel steun heeft gekregen van Jacoba van Beieren, die als een kemphaan tegenover Filips de Goede stond. En die arme man maar proberen zijn goeie naam hoog te houden!



*Het slot, naar een reconstructietekening*

# SCHOONHOVEN



*De stadsplattegrond van  
Schoonhoven door  
Guicciardini, 1612. Eveneens  
op de kaart van Jacob van  
Deventer is in de  
zuidoosthoek van de stad  
de toren van het nobit  
voltooid kasteel te zien.  
Foto T.H. Delft naar  
M. Lowys Guiccardyn,  
Beschryvinghen van alle de  
Nederlanden; anderssins  
ghenoemt  
Neder Duytslandt p. 225a.*



Wat zagen we al niet? Van alles behalve het zilver, daar zijn we maar aan voorbijgegaan. Zo sloegen wij een blik op het Joodse kerkhof en de oud-Katholieke kerk, het gezelschap hield halt bij het standbeeld van een van Schoonhovens grootste zonen, de ontdekkingsreiziger Olivier van Noort, die meer van de wereld wilde zien dan enkel de Lek en als eerste Nederlander rond de aarde is gezeild. Dat gebeurde tussen 1598 en 1601. Zijn stoffelijk overschot ligt begraven in het koor van de grote kerk. Wel aardig om te vernemen was dat de stoffelijke resten van een der kanonnen van zijn admiraalsschip werden gebruikt om er het carillon uit te gieten, dat nu in het stadhuisorentje hangt.

"Mijn schor geloei op reis van dapperen Van Noort,  
klinkt na een lange rust thans in een fraai accoord."

Dit moet als randschrift op een van de klokken staan. We passeerden vervolgens de Veer- of Lekpoort (opgetrokken in 1601 en de enige overgeblevene van de oorspronkelijke vijf stadspoorten. Staande op een bol pleintje dat de twee grachten scheidt en waar een cirkel van stenen in het wegdek is gemetseld om de plek aan te geven waar destijds de heksen werden verbrand, vertelde de gids ons nadere bijzonderheden over het gotische stadhuis (voltooid in 1452) en de Waag van 1616, de oude kazerne, het Weeshuis benevens de kolos van een toren, die zo bedenkelijk zwaar aanleunt tegen de kerk. Aldaar eindigde onze speurtocht; bij de Grote of Bartholomeüskerk. Hier namen we afscheid van onze begeleidster en konden we binnen een poosje op adem komen en luisteren naar het orgelspel, waarna de heer Schilt, als kerkrentmeester ons inleidde in de historie van het imposante bouwwerk. Aan de bouw is begonnen in de 14de en pas voltooid in de 17de eeuw en het is van van een kruiskerk een hallenkerk geworden. En wat een schitterende banken en houtsnijwerk!

Na al deze bouw-, verbouw- en restauratieverhalen werd het tijd aan de restauratie van de inwendige mens te denken. Gelukkig stond als slotnummer op de agenda 'het nuttigen van koffie met in het restaurant bij het veer. Wij in gezwinde pas met plu op langs de druilerige Haven 'Lekzicht' waarts. Nou, dat was daar goed toeven en proeven. Na nog gezellig een half uurtje nagekaart te hebben en van de overtocht en een onstuimige rivier genoten te hebben zijn we huiswaarts gekoerst.

Schoonhoven gedaan! Ach zo bekend, toch niet. Wie ogen en oren de kost geeft en gaat onder deskundige leiding, die ziet en hoort en proeft dingen die toch nieuw zijn.

De gids hadden we al bedankt; wij delen ten slotte ook complimentjes uit aan onze eigen leiding, onze onvermoeibare excursieman A.M. den Oudsten voor de perfecte organisatie plus aan alle leden die enthousiast hebben deelgenomen en dusdoende bijgedragen aan het welslagen van deze tocht.

Lieve leden – de thuisblijvers hebben een heleboel gemist – naar we hopen tot een volgende keer tot ziens!





*De Bartholomeuskerk*

## ACTIVITEITEN IN HET KOMENDE SEIZOEN

### ALLEREERST DE PAARDENMARKT 12 OKTOBER 1995

Die dag hopen we weerom present te zijn op dezelfde vertrouwde plaats in het Kerkstraatje.

In onze kraam liggen ter verkoop – zolang de voorraad strekt –:

- Onze eersteling: 'AMEIDE EN TIENHOVEN IN GROOTMOEDERS TIJD'
- Het boek over het verenigings- en clubleven: 'TREKPLEISTERS'
- Het boek dat de periode '33 – '45 bestrijkt: 'GEDENKKLANK'
- Over datzelfde tijdvak het speciale nummer van ons 'NIEUWSBLAD'
- Kaarten met ons logo: Ameides stadhuis en de Tienhovense kerk

En uiteraard is er het raadspel, dat ieder jaar weer een feest is!

Over de verdere INVULLING VAN HET PROGRAMMA alvast in het kort iets:

- half november een lezing met dia's over de Waterlinie
- in januari 1996 een lezing met dia's over bouwstijlen
- begin maart een verhandeling over de hennep teelt
- april/mei de jaarvergadering met een filmvertoning
- in juni de traditionele fietstocht op zaterdagmiddag

Dit alles uiteraard onder enig voorbehoud: de juiste data en de namen van de sprekers, etc. worden u nader en tijdig medegedeeld.

Onderstaande tekst is eerder geplaatst in 'Vensternieuws' 20e jaargang, nummer 2 (eind mei 1995), het lijfblad van het Woon- & Zorgcentrum 'Open Vensters' te Ameide.

#### TERUGBLIK OP DE TENTOONSTELLING OVER HET AANZIEN VAN AMEIDE EN TIENHOVEN GEDURENDE DE PERIODE 1933-1945

Het Bestuur van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven heeft er behoefte aan via 'Het Vensternieuws' heel veel keren dank-u-wel te zeggen tegen, en openlijk haar waardering uit te spreken aan:

èn het Bestuur van 'Open Vensters' omwille van het feit dat het belangeloos ruimten ter beschikking heeft gesteld om onze vele spullen uit te stallen;

èn aan de heer Gremmer die als directeur alle medewerking heeft gegeven opdat het geheel die veertien dagen op rolletjes liep;

èn aan Wim de Zeeuw voor het mede inrichten van het circuit;

èn heel in het bijzonder aan Yvonne Fredrikze, die op creatieve en bekwame wijze kleur en fleur aan onze expositie heeft gegeven. De manier waarop zij bijvoorbeeld de spulletjes in de vitrines had uitgesteld, was boven alle lof verheven. Zij zag kans om de entree van 'Open Vensters' even een totaal andere aanblik te geven;

èn niet te vergeten de dames van de koffieverzorging: je zat als surveillant nog maar amper op je plek of de koffiekant met de nodige kopjes werd al op tafel gezet.

Dit belooft alle goeds, als we zelf een tikje historie gaan worden...

En bovenal heel heel veel dank aan alle bewoners van 'Open Vensters'. We zijn ons terdege ervan bewust dat we best voor een beetje overlast hebben gezorgd, maar van onze kant hebben we genoten van de belangstelling die we van uw zijde kregen.

Dat begon al bij de diavoorstelling die de Historische Vereniging in de recreatiezaal heeft verzorgd op 30 november. Veel volk en geïnteresseerden van zowel binnen als van buiten het huis was er!

En vijf maanden later de openingsplechtigheid op woensdag 28 april. Onze voorzitter -die op die dag nog niet beseftte dat hij twee dagen later benoemd zou worden tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau heeft na zijn speech in de koffie zaal de tentoonstelling opengeblazen met de echte toeter van de Termeise Luchtbeschermingsdienst die vanaf 1938 tot 1945 dienst heeft gedaan.

Weet u, wat hebben we daarna tijdens de openingsuren genoten van de vele verhalen en oude herinneringen die in de stille tijden ons toevertrouwd werden.

Stil is het echter amper geweest. Iedere middag vanaf drie uur waren er twee of drie vertegenwoordigers van onze Vereniging present om gasten te ontvangen, eventueel voor toelichting te zorgen en boek of tijdschrift te slijten. Opvallend was dan dat het bezoek nog even op zich liet wachten. Na een half uur begon 't en na een uur was het een drukte van belang. 's Avonds ging het precies zo, of beter gezegd: werd het nog drukker. Er zijn avonden bij geweest dat er zo'n zestig tot tachtig bezoekers zijn geweest.

Grappig was ook dat je mensen zag terugkomen; die konden er niet genoeg van krijgen.

Verrassend voor velen was eveneens de schilderijengalerij die we in de gang langs de keuken, richting de Marijkeflat hadden kunnen inrichten. Die vooral had veel bekijks gaf herkenning en bijzondere stof tot conversatie.

Ook de verkoop van het gedenkboekje dat ter gelegenheid van de vijftigste mei was geschreven, plus ons Nieuwsblad boordevol verhalen en herinneringen van dorpsgenoten, liep naar wens.

Rest ons nog te vermelden dat niet alleen oud, maar ook jong de weg naar 'Open Vensters' wist te vinden. De hoogste groepen, zeven in totaal, van beide basisscholen zijn, al of niet met opdrachten verstrekt door hun meesters en jufs, langs alle tafels, wissellijsten en uitstalkasten geschuifeld en konden je versteld doen staan vanwege hun vragen of hun kennis omtrent deze periode.

Kortom: het bestuur van de Historische Vereniging is van mening dat we een uitgezochte plek hadden en dat we op gepaste en waardige wijze tevens met boek en geschrift hebben kunnen gedenken wat onze omgeving een halve eeuw geleden zozeer beroerde: de oorlogsperiode en de perikelen die dit met zich meebracht.

Mag ik besluiten met iets persoonlijks: een mens is nooit te oud om iets te leren? Gedurende die veertien dagen, mede door mijn surveillance-uurtjes in die aparte omgeving, heb ik bevonden dat gedenken toch meer omvat dan dat ik tot nu toe had ervaren. Het ligt voor de hand dat je 't verbindt met een begrip als 'nog 's denken aan', je herinneren, eventueel herdenken. Maar nu geloof ik dat het woord in oorspronkelijke zin een markantere betekenis heeft. Gedenken is meer, het leidt tot activiteit. Brengt het niet iets in beweging? Ja, hoe moet ik het zeggen: het is een werkend present worden van woorden, namen en gebeurtenissen in iemands bestaan. Wie echt gedenkt, verplaatst zich niet al denkend in het verleden of in een andere situatie, maar ervaart die situatie op dat moment als zò bepalend voor zijn leven, dat je reeds begonnen bent te handelen. Niet in de zin van 'Al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft, maar 'Al het verleden wordt weer heden, zodat we er zelf bij betrokken worden'. Dit kan een mens overkomen, als je met ouderen en heel bejaarden aan de praat raakt.

Wat mij in ander opzicht eveneens heeft getroffen is dat gedenken in de letterlijke zin van het woord actief maakt. Bij het zien van bepaalde uitgestalde plaatselijke zaken, draafde menigeen op met spullen die 'hij of zij ook had. Piep tot stok kwam alsnog spullen en paperassen aandragen en wij, blije en dankbare suppoosten, maar ons best doen om aan het steeds gevaarrikerder aanbod nog een plaatsje te gunnen.

De vitrines zijn geleegd, Jesses album retour naar het Rotterdams archief, de glasplaten geruimd, de papieren opgevouwen, het oorlogstuig en -geld, de borden en de scherven weer in de kast geborgen... en we hebben goede hoop dat al dat spul weer bij zijn rechtmatige eigenaar is terechtgekomen.

Mensenlief, bedankt, zo'n vijftigste jaar beleven we nooit meer!

Namens het Bestuur der Hist. Ver. Ameide\Tienhoven

P. Will



PRIJS 90,- cts

# Trees heeft een Canadees



Het nieuwe Succeshummer van ALBERT DE BOOIJ  
TEKST VAN LOU DE GROOT  
(arr. Willem Ciere)

Uitgevers: „RONIEPERS“ Rotterdam

## LAAT MONUMENTEN LEVEN

In de laatstgehouden bestuursvergadering, die van 6 september jl., bevond zich in de stapel Ingezonden Stukken een aflevering van een ons nog niet bekend tijdschrift plus een begeleidend wervend schrijven van de Vereniging Open Monumenten. Wij wilden u niet onkundig laten inzake het bestaan van deze vereniging en haar activiteiten. Zowel de doelstellingen als de uitvoering van het blad stonden het bestuur zozeer aan, dat het besluit gevallen is lid te worden. Het blad dat ter tafel lag, was fraai uitgevoerd met schitterend fotomateriaal op glimmend papier, alles in kleur, 50 pagina's dik en zeer gevarieerd en vooral levendig.

Deze vereniging 'OPEN MONUMENTEN' maakt zich sterk voor het cultureel erfgoed, waaronder men niet alleen bouwwerken die het aanzien waard zijn, moet verstaan, maar ook van varende monumenten, industrieel erfgoed en cultuurlandschappen. Behoud en onderhoud zijn uiteraard belangrijke doelstellingen, maar ook het 'levend houden', het openstellen van monumenten voor een groot publiek staat hoog in het vaandel.

Ook U kunt lid worden en wel tegen een gereduceerde prijs van f 27,50 per jaar, als u zich via onze eigen vereniging meldt.

U ontvangt dan - naast aanzienlijke kortingen op toekomstige publikaties en reducties op veel opengestelde monumenten en exclusieve toegang tot monumenten die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn - 4 tot 6 maal per jaar een aflevering van het tijdschrift 'OPEN MONUMENT', waarin naast reportages en verhalen, ook aankondigingen van tentoonstellingen, trip-tips en historische evenementen, enzovoorts worden opgenomen.

HET SECRETARIAAT, TEL. 01836-2535



**Gezocht: .....onderkomen voor waardevolle oudheidkundige artikelen.**

Naarmate een vereniging gesetteld raakt en langzamerhand een zekere plaats gaat innemen bij de gemeenschap, dienen zich talrijke taken aan.

Eén van die taken, waarvoor wij verantwoordelijk zijn is het veilig stellen van waardevolle oudheidkundige voorwerpen van groot tot klein, die ons nu al van verschillende kanten worden aangeboden. Wat kleine artikelen hebben inmiddels een plaatsje gekregen in het oude Raadhuis van Ameide en voor wat grotere dingen konden we tot op heden gebruik maken van het Raadhuis te Tienhoven. Dit gebouwtje is inmiddels verkocht en wij moesten dit vanzelfsprekend ontruimen. Gelukkig hielp bestuurslid J. Laroo ons snel uit de brabd en mogen we voorlopig gebruik maken van de zolder van zijn poortgebouwtje in de Nieuwstraat. Het leuke hiervan is, dat het precies in "ons straatje" past, daar dit pand nog maar kort geleden is gerestaureerd.

Daar deze ruimte ook maar van tijdelijke aard is en in de toekomst waarschijnlijk te klein zal zijn, blijft het een harde noodzaak naar iets ruimers uit te zien, en dat natuurlijk graag in de naaste omgeving van onze gemeente!

Bij de Ledenvergaderingen zijn er nogal eens wat stemmen opgegaan om iets dergelijks aan te kopen, een prijzenswaardig streven, maar gezien de beperkte middelen zal dit voorlopig een moeilijke zaak blijken te zijn. Onze gedachten gaan dan ook uit naar de mogelijkheden iets te huren. Dat kan zijn: een schuur, een onderdeel van een grote woning, een stalruimte of een garage.

Dus geachte leden, help ons, en kijk mee uit naar een onderkomen voor uw vereniging, want dat is een taak van ons allemaal. Het zou schitterend zijn als we ons grote doel zouden bereiken:

Het stichten van een Historisch Museum in onze Gemeente!

Uw voorzitter, G. Streefkerk.



**ONDERNEMERSVERENIGING LOPIK e.o.**

Geachte heer Streefkerk,

De leden en het bestuur van de Ondernemersvereniging Lopik e.o. willen u en met u de Historische Kring Ameide, nogmaals bedanken voor de voortreffelijke stadswandeling die wij op 14 juni j.l. onder bezielende leiding van u en uw collega mochten maken door het "Stedeke Ameide".

Als stoffelijke blijk van onze dank, zenden wij u hierbij een klein aandenken.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Ondernemersvereniging Lopik e.o.  
L.L. Donk-Schipper, secretaris

## WAT DE VERENIGING ONTVING

– In de eerste plaats een en ander dat we mochten behouden van wat meelevendens ons bij de tentoonstelling ter gelegenheid van de vijftigste mei ter beschikking hadden gesteld, waaronder van de familie Van Es-Hamoen uit Maassluis een complete jaargang van het dagblad 'TROUW' uit de jaren 1945 – 1946. Hierop komen we in het volgende Nieuwsblad terug.

– van ons lid, de heer H.J.M. Beckmann, een boekwerkje van de u allen bekende Dr. L. van Egeraat, getiteld: 'HET ONBEKENDE NEDERLAND', deel II, een ommeegang door Zeeland, Zuid-Holland en Westelijk Utrecht. Het is een uitgave van 'Nutricia' te Zoetermeer, welbekend. In dit boek, dat geen voedingsadviezen bevat en meer is dan een nuchtere reisgids,

vermoedelijk uitgekomen in de jaren 60, staat de roemruchte zinsnede die wij als warmbloedige Historische- Vereniging A/T-mensen al meermalen gedebiteerd hebben, zij het een beetje gekscherend:

"Wanneer de historie anders zou zijn gelopen, had Ameide een Amsterdam kunnen zijn en Amsterdam een huidig Ameide... Maar het dorp Amsterdam werd een stad, de stad Ameide werd een dorp. In miniatuur is alles gebleven: een Prinsengracht met patriciërshuizen, een Dam met een raadhuis, een oude kerk tussen oude huisjes leunend en een rivierpanorama zo boeiend en open als Amsterdam het gekend moet hebben vóórdat het Centraal Station dit de hoofdstad ontstal."

Of wij nu werkelijk zo jaloers moeten zijn op het hedendaagse Amsterdam met al die volte en toestanden ...

Is het u intussen ook opgevallen dat deze sightseeënde zeergeleerde heer Van Egeraat toch te vluchtig Ameide bezien heeft? Niets ten nadele van de huizen op de Gracht, maar wie rept van patriciërshuizen in Termei, zal toch onze Voorstraat allereerst vermelden.

Hartelijk dank, heer Egeraat voor het aandoen aan Ameide, en heer Beckmann voor het present!

– van de Ondernemersvereniging Lopik e.o. de bundel:  
'DE ONTSLUITING VAN TWEE WAARDEN'

Een kleine geschiedenis van verkeer en vervoer in de Krimpener- en Lopikerwaard, samengesteld door een driemanschap: Wim Blauw, Wim Slappendel en Peter Vos. Het is in 1989 uitgegeven door de Volksuniversiteit Schoonhoven ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Het is een bijzonder fraai boekje met veel foto's, waaraan we te zijner tijd in ons clubblad nader aandacht willen besteden. Thans volstaan we met het afdrukken van de brief, waaruit u duidelijk wordt waaraan we deze schenking te danken hebben.

## Monumentenbescherming.

Overzicht van de Restauratie van de Knekelhuisjes.

De restauratie-werkzaamheden van het gebouwtje te Tienhoven zijn nagenoeg afgerond. Het gebouwtje heeft weer een fraai verzorgd aanzien gekregen. Bovendien heeft het inmiddels een goede bestemming gekregen: het Kerkgenootschap van Tienhoven krijgt het namenlijk in beheer en gaat het gebruiken als bergruimte. Inmiddels is door de Gemeente Zederik en het Kerkgenootschap het een en ander contractueel vastgelegd.

Wat betreft het gebouwtje te Ameide, hopen we nog deze maand een aanvang te maken met de werkzaamheden. Hiervoor zullen we nog wel een beroep moeten doen op enkele medewerkers. Dit gebouwtje blijft in de toekomst bij ons in beheer, maar wel in overleg met de Gemeente Zederik. De uiteindelijke bestemming ervan zal nog verder aan de orde komen en u kunt te zijner tijd van het bestuur enkele voorstellen verwachten.

Uw voorzitter, G. Streefkerk.

## OPROEP OM KOPIJ

In ons volgende nummer willen we nog eenmaal aandacht besteden aan VIJFTIG JAAR TERUG. We hebben al een verhaal liggen van ons lid Machel Haag uit Elst, die zijn belevenissen uit die bange jaren aan het papier heeft toevertrouwd.

Verder zouden we graag nog's een relaas ontvangen van iemand die de vijf meidagen als militair heeft meegemaakt.

Of andere dagen en jaren of slechts momenten, die onvergetelijk geweest zijn. Soldaat te zijn geweest hoeft ook al niet; onderduiker of dwangarbeider, gewoon burger, huisvrouw of kind... Of een verhaal van opa of oma; waarom niet?

Wat wij verder zeer op prijs zouden stellen zijn reacties, aanvullingen en verbeteringen op onze laatste uitgave 'GEDENKKLANK'.

U hebt gemerkt dat in ons vorige dubbele NIEUWSBLAD-nummer ook heel alledaagse ervaringen en voorvallen een plaatsje hadden gekregen en wij hebben ervaren dat die heel erg gewaardeerd en met graagte gelezen zijn.

Het zijn immers de kleine dingen die het doen...

Welaan, hebt u ook nog wat in uw hoofd of pen, doet u ons het plezier: vertrouw het ons toe mondeling of op papier.

Het is historisch best van belang dat onze kinderen en kleinkinderen zich een juist beeld kunnen vormen van wat die tijd in het leven van hun (groot)ouders betekend heeft.

## DE REDACTIECOMMISSIE

### NIEUWE LEDEN 1995

#### April:

Dhr. G.H. Diepenhorst      Ameide

Dhr. Joh. van Es              Maassluis

#### Mei:

Dhr. R. Jansen                Ameide

Dhr. E. de Lange              Tienhoven

Dhr. P. den Oudsten        Meerkerk

Dhr. A. Provoost              Ameide

Dhr. D. Roodhorst          Tienhoven

Mw. J. Slagter-de Kruyk    Ameide

Dhr. P. Versluis              Tienhoven

Dhr. A. Verwolf                Ameide

Dhr. A. Vroon                 Gorinchem

Dhr. G.J.H. de Wit          Ameide

#### juni:

Mw. A.A. Albrechts          Ameide

Hiermee is het aantal leden op 136 gekomen,  
hetgeen er veelbelovend uitziet!





